



‘ON STEEL HORSES WE RIDE’: ST. OLAVSLEDEN OP DE FIETS

Combineer uw wandeling langs de St. Olavsleden met een paar dagen op de fiets. Een heel andere manier om deze duizend-jaar oude pelgrimsroute te ervaren - dwars door het hart van Zweden.

- **Start in Lombäcken (2 dagen)**
Lombäcken-Revsund, Revsund-Östersund - ca. 55 km
- **Start in Torpshammar (3 dagen)**
Torpshammar-Lombäcken, Lombäcken-Revsund, Revsund-Östersund - ca. 110 km
- **Start in Sundsvall (4 dagen)**
Sundsvall-Torpshammar, Torpshammar-Lombäcken, Lombäcken-Revsund, Revsund-Östersund - ca. 165 km
- **Start in Torpshammar (5 dagen)**
Torpshammar-Lombäcken, Lombäcken-Revsund, Revsund-Östersund, Östersund-Nälden, Nälden-Mörsil - ca. 205 km



- Duur: 2-5 dagen
- Kan gecombineerd worden met een bestaande wandelvakantie langs St. Olavsleden
- Accommodatie in ‘stuga’, B&B of hotel
- Inclusief: huurfiets, accommodatie, maaltijden*, kaarten (PDF), planning, boeking en begeleiding op afstand indien gewenst (door een app)
- Ook inclusief: transport van de fiets terug naar het begin

Prijs: vanaf €280 pp

boeken via www.nordicpilgrim.com

* = avondeten in Östersund & Mörsil niet inbegrepen

Info & boeking: Nordic Pilgrim - www.nordicpilgrim.com
info@nordicpilgrim.com - +31 (0)6 45284533

St. Olavsleden

In de zomer van 1030 stapte de Noorse Viking Olav Haraldsson aan land bij Selånger aan de Zweedse oostkust, na een aantal jaren in ballingschap te hebben geleefd in Rusland. Zijn doel: opnieuw koning worden van Noorwegen en eenheid scheppen in het land, onder meer door het te bekeren tot het christelijk geloof. Olav was tijdens zijn omzwervingen door Europa in contact gekomen met het christendom en was gedoopt in Normandië, Frankrijk.

Vanaf Selånger reisde Olav te voet en te paard naar het westen, richting Stiklestad, een plaats circa honderd kilometer ten noorden van de Noorse stad Trondheim. Olav en zijn gevolg reisden via Ljungans vallei, langs het meer van Revsund richting Frösön. Daarvandaan vervolgden ze hun weg door een meer bergachtige omgeving via Duved, langs de Skalstugeväg, over de grens met Noorwegen.

Op 29 juli 1030 vond de slag bij Stiklestad plaats, waarbij Olav werd gedood. Zijn lichaam werd in het geheim naar Nidaros vervoerd, het huidige Trondheim. Na zijn dood deden al snel wonderlijke verhalen over Olav en diens religieuze krachten de ronde. De zomer na zijn dood werd Olavs lichaam opnieuw begraven en werd de kathedraal van Nidaros in zijn eer gebouwd. De Viking Olav Haraldsson werd Heilige Olav.

In korte tijd groeide de Nidaros kathedraal uit tot een van 's werelds belangrijkste pelgrimsoorden voor katholieken, te vergelijken met Jeruzalem, Rome en Santiago de Compostela. Jaarlijks wandelden duizenden pelgrims vanuit heel Europa naar Trondheim. In de zestiende eeuw kwam de Reformatie naar Scandinavië en werden pelgrimages verboden. De verschillende pelgrimsroutes die naar Trondheim leidden raakten in vergetelheid.

Na vijfhonderd jaar in de vergetelheid, werd de 580-kilometer lange St. Olavsleden in 2013 opnieuw leven ingeblazen met een speciale heropeningsweek en kunnen wandelaars weer in de voetsporen van Olav Haraldsson volgen voor een avontuurlijke én innerlijke reis. Een unieke ervaring!*